

# De zee, de zee in literaturen wereldwijd - Inhoudsopgave



Reindert Willem Kruk (1914-1989) -  
Zeegezicht

[Wim Gerritsen - Zelfportret als pikbroek](#)

[Jef Jacobs - Varen op de Leverzee - De zee in de Middelhoogduitse Literatuur van de Herzog Ernst tot Oswald von Wolkenstein](#)

[Marco Goud - "Een man die leeft in wijdsheid van horizonnen" - Jan Prins als zeedichter](#)

[Sjef Houppermans - Van kraaiennest tot kraaienmars - Twintig duizend mijlen onder zee met Jules Verne](#)

[Frans-Willem Korsten - Zee als het onmenselijke](#)

[Bart Veldhoen - Niet van deze wereld - Fantasies van Mediëvisten-Professoren](#)

[Jacqueline Bel - Op zee met Emants en van Schendel - van naturalisme en boeddhisme tot nieuwe zakelijkheid?](#)

[Piet Schrijvers - "Plotseling bruist de zee bij mij naar binnen" - De zee als symbool in de Moabiter Sonnetten van Albrecht Haushofer \(1903-1945\)](#)

[Remke Kruk - De zee als landschap - The Shipping News en andere Newfoundlandse excursies](#)

[Wim Tigges - Strandjutters, zeeschuimers en parelvisseren in de Stille Zuidzee - R.L.Stevensons The Ebb-Tide en het laagtij van de westerse beschaving](#)

[Yasco Horsman - Geraas, gegons, gezoem en gefluister: het Oceanische bij Freud, Chopin en Ozon](#)

*Edwin Wieringa - De schipbreuk van Indonesië's verloren zoon - een autobiografisch gedicht van de communistische ex-gevangene Hr. Bandaharo (1917-1993)*

*Arnoud Vrolijk - De Zoete en de Zilte Zee - De Zee, de Islam en Allah in de Werken van drie Middeleeuwse Arabische Auteurs*

*Anne Sytske Keijser - Chinese watermonsters - de zee als metafoor*

*Theo Krispijn - De zee in de literatuur van het oude Mesopotamië*

Over de auteurs