

# Gerrit Boer - Diggels. Op vesite in de Veenakker. Naogedachten.



Gisteravond was ik al lezend een paar uur in de Altingerhof in Beilen. Op de afdeling voor dementerenden, de Veenakker, woonde de opoe van Gerrit Boer.

Boer heeft met *'Diggels. Op vesite in de Veenakker. Naogedachten'* een ontroerend boek geschreven over de bezoeken aan zijn oma in de voorbije jaren.

*'Diggels bint weergaves van woorden en bielden die mij bijbleven bint nao jaorenlange vesites in de Veenakker, verpleeghuus in Beilen veur mèensen met dementie. Vesite betiekt: theedrinken en meelkoekjes eten met de woongroep van opoe, kuiern met zien beiden.*

*Diggels bint naogedachten over een leven in Midden-Drenthe, vertellings over't dörp, verhalen over de ruilverkaveling, over de moestuun, over törf, over bloempies, over vögels, over 't Olde Diepie, over stienen en over dingen die west bint. Zaken die eigenlijk al vergeten bint en toch iniens weer opduukt.*

*Totdat alles vort is.*

*Herinnering is seins een singeliere kostganger.'*

Het is verleidelijk om aan de hand van citaten te laten zien hoe langzaam, maar onomkeerbaar, opoe verdwaalt in haar eigen wereld. En hoe mooi het Drents is.

Eentje dan:

*'s Aovends nao 't melken was 't eten en koffiedrinken. Miesttied las Harm de Asserkraante en ik dee ok wat. Breien, of ik schreef wat op'n bladtie pepier. Op de achterkaante van een kelenderblad of zukswat.*

*Seins zungen wij ook wal. Harm speulde mondharpie en ik zung. Daar bij die molen of Achter in het stille klooster ...*

*Dat is wal droevig, dat liedtie, moar wij kunden wal mooi zingen met zien beidend.*

Het boek is meer dan 'wal mooi'.

Wat een bijzonder boek.

Gerrit Boer - Diggels. Op vesite in de Veenakker. Naogedachten.

Uitgegeven door Stichting Het Drentse Boek.

ISBN 978 90 6509 272 4

Bestel het boek in de boekhandel of rechtstreek:

<https://huusvandetaol.nl/.../diggels-op-vesite-in-de.../>