

OVT - VPRO ~ Het spoor terug, de koloniale kater St. Eustatius



Sint Eustatius was de belangrijkste doorvoer- en handelshaven van de West Indische Compagnie. Het eiland werd in de achttiende eeuw ook wel de Gouden Rots genoemd. Het was verreweg het rijkste koloniale bezit in de west en via Sint Eustatius hielp Nederland de Amerikanen in 1776 met hun oorlog tegen de Engelsen. Een Amerikaans schip werd er zelfs begroet met elf saluutschoten, die

door Amerika prompt werden geïnterpreteerd als de eerste erkenning van hun onafhankelijkheid.

Maar hoe kijken de Sint Eustatianen aan tegen hun fiere koloniale verleden. Pieter-Bas van Wiechen ging naar het eiland en maakte de documentaire '*De koloniale kater van Sint Eustatius*'.

Luister: <http://m.radio1.nl/Eustatius.html>