

Zorg

Het is stil in het koffiehuis.

‘Kreeg gisteren bijna ruzie met mijn dochter’, zegt oom Henk.

‘Wat nu?’, vraagt Andries.

‘Ze vindt dat ik niet goed voor mezelf zorg. Ze wil dat ik een paar keer per week bij haar kom eten.’

Het lijkt ons een fideel aanbod.

‘Dat denk je’, zegt Henk, ‘voor je het weet bemoeit ze zich overal mee.’

Hij zucht.

“En je zult zien wie dan de hond uit gaat laten.’